

Marieholms Byaförening 30år

För 30 år sedan, 1987, bildades Marieholms byaförening. Vi hade ett upptaktsmöte just här på badet. I talet då sa vi "Det är alltid svårt att fånga människors intressen. Det är ju så att vi inte bara bjuder på någonting. Vi vill tillsammans skapa någonting." Det sa vi då och det gäller i högsta grad fortfarande.

I den första styrelsen satt Börje Gustafsson, Christer Nilsson, Jan Nilsson, Torsten Roos, Gun Carlsson, Karin Sjögren, Ingrid Rasmusson, Nils-Eric Carlsson och Sven Månsson. Sen har styrelsen växlat genom åren.

Den tändande anledningen att bilda föreningen, var att badet var hotat med nedläggning. Badet var 32 år gammalt och började bli slitet. Det behövdes rustas upp. Debatten var het mellan politiker. Byaföreningen ritade egna förslag och tog fram kalkyler för reovering. I september 1988 blev det klart badet skulle reoveras. Både bassäng och hopptorn skulle vara kvar. Och det är ju roligt, att vi har vårt bad, som har betytt så mycket, främst för barn o ungdomar under sommarmånaderna.

Kamperna har därefter varit många.

Vi hade en gång en distriktssköterskemottagning här i Marieholm. Kampen för den pågick i flera år. Först var det minskat öppethållande, men till sist var det nedläggning. Ja, som Ni vet så förlorade vi den kampen.

Där efter följde kampen för folktandvården. Många av Er som nu är i vuxen ålder minns vår tandläkare Arne. Vi kämpade för att behålla den. När det inte gick hade vi ordnat en tandläkare som var beredd att ta över lokal och utrustning. Men se det gick inte region Skåne med på, så nu är vi utan tandläkare i byn.

Vi har ett brandvärn här i Marieholm. Men det har varit hotat med nedläggning flera gånger. Byaföreningen kämpade för att behålla det ihop med den frivilliga brandkåren. 600 personer marscherade med facklor genom byn till brandstationen. Där följde en debatt med de politiker som förestod en nedläggning. Det blev aldrig någon nedläggning. Några år kämpade frivilliga brandkåren själv, innan det gick upp i Räddningstjänst Syd.

Att väg 17 nu går utanför byn fick vi kämpa för under många år. Ja, till och med långt innan byaföreningen bildades. Men i stort sett hela tiden från byaförenings start till sommaren 2007, då nya väg 17 invigdes, pågick kampen. Ibland fanns den i en framtida budget, nästa gång var det framflyttat. Men som sagt nu går vägen utanför och vi har fått mycket mindre trafik genom byn. Ändock fortsatte genomfartstrafiken på Kvarngatan. Vi fick kämpa för att genomfartstrafiken för lastbilar skulle förbjudas, och det är den nu.

Rekreatiomsområdet Laddran har kommit till genom Marieholms byaförening.

Detta är exempel på hur byaföreningen jobbar med saker för byn. Det är därför med största vikt att så många som möjligt sympatiserar med föreningen och visar det genom att betala för ett medlemskap.

Aktiviteter som byaföreningen gör är valborgsfirandet, midsommar och julmarknad. Ibland ihop med andra föreningar i byn.

Andra aktiviteter har kommit och gått. Exempel:

- Byadag när Marieholm fyllde 125år, 1990.
- Ett antal familjerallyn i början av 1990 talet.
- Byadagar i regel under sommartiden.
- Trädgårdsvandring.
- Tipspromenader ihop med MIS.
- Aktivitet för barn i samband med sportlovet.

Innan vi hade Laddran med dess fågelliv tyckte vi att det behövdes ett svan-par till ankdammen. Ja då köpte vi in ett svan-par, och placerade i dammen. Vi minns inte hur det gick med dem om de flög iväg eller hur de försvann.

Till sist vill vi bara nämna Pågatågen som numera går genom Marieholm. Tillsammans med många andra instanser och politiker kämpade vi för att Marieholmsbanan skulle rustas upp och få pågatågstrafik. En kanske avgörande insats var när några medlemmar från byaföreningen, ihop med Cecilia Lind, åkte upp till distriktsdirektören för trafikverket i Kristianstad. Där lades argumenten fram varför en upprustning borde ske.